

ΠΑΣΧΑ

- Αγαπημένα μου παιδιά σας χαιρετώ!
- Μεγάλες και Αγίες οι μέρες που ακολουθούν αυτή τη βδομάδα!
Διαβάζω λοιπόν, τα πιο κάτω κειμενάκια, τα οποία βρίσκουμε στο βιβλίο των Θρησκευτικών μας, ώστε να γνωρίσουμε για λίγο τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας, τα Πάθη του Χριστού μας.
- Το πιο κάτω υλικό που θα χρησιμοποιηθεί από τα παιδιά, το έχει επιμεληθεί η δασκάλα σας κ. Άντρη Κατσαντώνη.
- Λήμματα – κείμενα και εικόνες - λήφθηκαν από σχολικό εγχειρίδιο Θρησκευτικά Α΄, με τίτλο «Η χαρά της ζωής», Μέρος Β΄, (εκδόσεις: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ)
- Συγκεκριμένα, το υλικό αυτό εντάσσεται στη Θεματική Ενότητα: Γιορτάζουμε το Πάσχα, σελ. 28 – 40.

Διαβάζουμε λοιπόν.....

Ο Χριστός φτάνει στα Ιεροσόλυμα

Ο Χριστός με τους μαθητές του περνούν από πολλά χωριά και πόλεις της Παλαιστίνης. Ο Χριστός λέει στους ανθρώπους να αλλάξουν τη ζωή τους. Να γίνουν καλύτεροι και να είναι αγαπημένοι.

Σήμερα περπατούν προς μια μεγάλη πόλη, τα Ιεροσόλυμα. Στην είσοδο της πόλης οι άνθρωποι υποδέχονται τον Χριστό σαν βασιλιά.



Λίγες μέρες μετά, ο Χριστός και οι μαθητές του γιορτάζουν μαζί το Πάσχα.

Βρίσκονται όλοι μαζί σε ένα σπίτι και τρώνε για τη γιορτή. Τους λέει ότι θα έρθουν δύσκολες ώρες και ότι κάποιος μαθητής του θα τον προδώσει.

Ενώ τρώνε, παίρνει το ψωμί, το ευλογεί και λέει στους μαθητές του: «Πάρτε και φάτε, αυτό είναι το σώμα μου». Μετά παίρνει το ποτήρι με το κρασί και τους λέει: «Πιείτε από αυτό όλοι. Αυτό είναι το αίμα μου». (Ματθαίος, 26)



Στο “Όρος των Ελαιών

Μετά το δείπνο, πάνε όλοι μαζί σε έναν λόφο με ελιές. Είναι νύχτα και οι μαθητές κουρασμένοι πέφτουν να κοιμηθούν. Ο Χριστός, όμως, προσεύχεται στον Πατέρα Θεό. Ζητά να τον βοηθήσει στις δύσκολες ώρες που έρχονται. Ξυπνά τους μαθητές του και τους ζητά να μείνουν ξύπνιοι μαζί του.



Σε λίγο φτάνουν στον λόφο στρατιώτες και κόσμος πολός με λαμπάδες, μαχαίρια και ξύλα. Πλησιάζουν τον Χριστό, τον πιάνουν και τον δένουν. Ο μαθητής του Πέτρος προσπαθεί να τους φοβίσει. Αρπάζει το μαχαίρι του και κτυπά έναν από αυτούς. Ο Χριστός τού λέει να σταματήσει τη βία.



Ὁ Πόντιος Πιλάτος δικάζει τον Χριστό

Οι στρατιώτες και ο κόσμος οδηγούν τον Χριστό στον διοικητή Πόντιο Πιλάτο. Αυτός καταλαβαίνει ότι ο Χριστός είναι αθώος. Προσπαθεί να βοηθήσει τον Χριστό, αλλά ο κόσμος φωνάζει: «Σταύρωσέ τον».



Τότε η γυναίκα του Πιλάτου βγαίνει από το δωμάτιό της και του λέει: «Άφησε ελεύθερο αυτόν τον άνθρωπο, γιατί είναι αθώος». Ο κόσμος, όμως, φώναζε τώρα δυνατότερα:

«Σταύρωσε τον». Ο Πιλάτος πλένει τα χέρια του λέγοντας ότι δεν φταίει για τον θάνατο του Χριστού. Και τον παραδίνει στους στρατιώτες να τον σταυρώσουν.

Οι στρατιώτες παίρνουν τον Χριστό στην αυλή και τον μαστιγώνουν. Πλέκουν ένα ακάνθινο στεφάνι και του το φορούν στο μέτωπο.



Του φορούν έναν κόκκινο μανδύα και του δίνουν ένα καλάμι στο δεξί του χέρι. Τον κοροϊδεύουν λέγοντας «Χαίρε, βασιλιά των Ιουδαίων». Μετά, παίρνουν το καλάμι και τον κτυπούν.

Η σταύρωση και η ταφή του Χριστού

Μετά τις κοροϊδίες, οι στρατιώτες φορτώνουν στον Χριστό τον ξύλινο σταυρό. Τον οδηγούν έξω από την Ιερουσαλήμ, σε ένα μέρος που λεγόταν Γολγοθάς, για να τον σταυρώσουν.



Πάνω στον λόφο του Γολγοθά σταυρώνουν τον Χριστό. Ο πόνος του είναι μεγάλος. Κοντά στον σταυρό στέκεται η μητέρα του, η Παναγία. Μαζί της είναι και ο Ιωάννης, ο μόνος μαθητής που τον ακολουθεί μέχρι τον Γολγοθά.

Μόλις ο Χριστός πεθαίνει, γίνεται ένας μεγάλος σεισμός και πολλοί πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι αληθινά ο γιος του Θεού.

(Λουκάς, 23 · Ιωάννης, 19)

Η ανάσταση του Χριστού

Μετά την ταφή του Χριστού, οι μαθήτριάς του αγοράζουν αρώματα και πηγαίνουν να αλείψουν το σώμα του. Μόλις φθάνουν μπροστά στον τάφο, βλέπουν με έκπληξη ότι είναι ανοικτός. Πάνω στη βαριά πέτρα κάθεται ένας άγγελος, που τους λέει:



(Γαλιλαία, πηγαίνετε, Ιησού, Αναστήθηκε)

«Μη φοβάστε! Ζητάτε τον Ιησού, τον εσταυρωμένο; Αναστήθηκε! Δεν είναι εδώ. Να, άδειος ο τάφος που τον έβαλαν. Αλλά πηγαίνετε και πείτε στους μαθητές του ότι θα σας συναντήσει στη Γαλιλαία».

Τότε, τρέχουν χαρούμενες, για να βρουν τους αποστόλους. Ενώ προχωρούν, βλέπουν μπροστά τους τον ίδιο τον Χριστό, που τις χαιρετά και τους λέει: «Μη φοβάστε! Πηγαίνετε και πείτε στους μαθητές μου να πάνε στη Γαλιλαία και εκεί θα με δουν». Οι μαθήτριάς βρίσκουν τον Πέτρο και τον Ιωάννη και τους λένε ότι ο Χριστός αναστήθηκε.



Ψάλλουμε τον ύμνο.

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας,
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι,
ζωὴν χαρισάμενος!

Εργασία Β): Στο σημείο αυτό χρειαζόμαστε την βοήθεια ενός μεγαλύτερου...
Σαν παιδάκια που είμαστε σας παρακαλούμε να μας πείτε κάποια πασχαλινά
έθιμα για να γράψουμε στις επόμενες γραμμές...

- Δύο έθιμα να γράψουμε είναι αρκετά!



Καλή Ανάσταση!