



ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Επίκαιρα

Οι Τρεις Ιεράρχες

Οι Άγιοι των Γραμμάτων

Στις 30 του Γενάρη είναι μια ξεχωριστή γιορτή για τα σχολεία. Είναι η γιορτή των Τριών Ιεραρχών. Τη λέμε και γιορτή των Γραμμάτων, επειδή οι Τρεις Ιεράρχες, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αγάπησαν πολύ τα γράμματα.



Πολύ μορφωμένοι και οι τρεις, αφιέρωσαν τη ζωή τους στον Χριστό και τα ελληνικά γράμματα. Έγραψαν πολλά βιβλία και υπερασπίστηκαν τη χριστιανική πίστη σε δύσκολους καιρούς.

Οι τρεις Άγιοι έζησαν σχεδόν την ίδια εποχή. Ήταν άνθρωποι ταπεινοί, που αγαπούσαν πολύ τους συνανθρώπους τους. Ό,τι είχαν το πρόσφεραν στους φτωχούς και σε όσους είχαν ανάγκη.

Ο Βασίλειος ίδρυσε νοσοκομεία, ορφανοτροφεία και σχολεία. Για το σπουδαίο του έργο η Εκκλησία τον ονόμασε Μέγα.

Ο Ιωάννης είχε το χάρισμα να μιλά πολύ όμορφα και γι' αυτό ονομάστηκε Χρυσόστομος.

Ο Γρηγόριος δίδαξε τους ανθρώπους ότι ο Χριστός είναι Θεός, γι' αυτό και ονομάστηκε Θεολόγος.





1. Αντιστοιχίζουμε τα πρόσωπα των Τριών Ιεραρχών με τα ονόματά τους και με τα λόγια που είπε ο καθένας.

Μέγας Βασίλειος

Γρηγόριος ο Θεολόγος

Ιωάννης ο Χρυσόστομος



«Στολίστε τις ψυχές των παιδιών με την κατάλληλη μόρφωση και όλα τα άλλα θα ακολουθήσουν».

Γρ. Θεολόγος

«Οι γονείς που δεν φροντίζουν για τη μόρφωση των παιδιών τους θεωρούνται φονιάδες, γιατί η μόρφωση είναι εκείνη που θα καλλιεργήσει την ψυχή του παιδιού».

Ιω. Χρυσόστομος

«Οι γονείς που έφεραν στον κόσμο τα παιδιά τους πρέπει να φροντίζουν, ώστε αυτά να μορφώνονται».

Μ. Βασίλειος



2. Συμπληρώστε τα κενά του πιο κάτω κειμένου, αφού μελετήσετε και πάλι το κείμενο στη διπλανή σελίδα.

Η γιορτή των Τριών Ιεραρχών εορτάζεται στις

Η γιορτή τους ονομάζεται και γιορτή των, γιατί

και οι τρεις αγάπησαν πολύ τα γράμματα. Ο Βασίλειος για το μεγάλο του

έργο ονομάστηκε από την Εκκλησία

Ο Ιωάννης, καθώς είχε το χάρισμα να μιλά πολύ όμορφα, ονομάστηκε

Ο Γρηγόριος ονομάστηκε, γιατί μίλησε πολύ

στους ανθρώπους για τον αληθινό Θεό.





3. Συμπληρώνουμε το σταυρόλεξο των Τριών Ιεραρχών.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Τα γιορτάζουμε στη γιορτή των Τριών Ιεραρχών.
2. Αυτόν ονόμασε η Εκκλησία Μέγα, για τα μεγάλα του έργα.
3. Μιλούσε πολύ όμορφα.
4. Είναι κλειστά την ημέρα της εορτής των Τριών Ιεραρχών.
5. Έτσι ονόμασε η Εκκλησία τον Γρηγόριο, επειδή μίλησε πολύ για τον Θεό.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Έπεισε τους ανθρώπους ότι ο Χριστός είναι Θεός.
2. Έτσι ονομάστηκε ο Βασίλειος, για τα σπουδαία έργα που έφτιαξε.
3. Αυτόν αγάπησαν πολύ και οι Τρεις Ιεράρχες.
4. Τον ονόμασαν έτσι, γιατί μιλούσε πολύ όμορφα, σαν να έσταζε το στόμα του χρυσάφι.



4. Οι Τρεις Ιεράρχες γιορτάζουν μαζί στις 30 του Γενάρη. Κάντε μια μικρή έρευνα στο σπίτι, για να βρείτε πότε γιορτάζει ο κάθε Άγιος ξεχωριστά.



Η γιορτή των Γραμμάτων

Κάθε χρόνο στο σχολείο μας γιορτάζουμε τη γιορτή των Γραμμάτων. Είναι μια ξεχωριστή μέρα για μας τα παιδιά. Θυμόμαστε τρεις μεγάλους δασκάλους, τους Τρεις Ιεράρχες, που μας έδειξαν, γιατί πρέπει να πηγαίνουμε στο σχολείο. Φέτος είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί θα συμμετάσχω στη γιορτή. Μαζί με τους συμμαθητές μου θα απαγγείλω ένα όμορφο ποίημα. Για δείτε το κι εσείς!

Ύμνος στους Τρεις Ιεράρχες

Των Τριών Ιεραρχών τη γιορτή
ας γιορτάσουμε αδέρφια και πάλι,
στη θρησκεία μας είναι αυτή
των Γραμμάτων ημέρα μεγάλη.

Οι τρεις Άγιοι δω κάπου γυρνούν,
τα παιδιά με στοργή συντροφεύουν,
σ' όλα φως να χαρίσουν ποθούν,
σ' όλα φως να χαρίσουν γυρεύουν.

Κι ας ζητήσουμε τώρα κι εμείς
απ' τα δώματα πάνω τα θεία,
να σκορπίσουν στη γη και οι τρεις
μιαν ακτίδα απ' την άγια σοφία.

Της σοφίας αυτής τ' άγιο φως
θαν' ακοίμητο μες στην ψυχή μας,
θα 'ναι πάντα για μας θησαυρός
και καλός οδηγός στη ζωή μας.

Κώστας Παπαδημητρίου





1. Συζητούμε στην τάξη και γράφουμε δύο λόγους, για τους οποίους πηγαίνουμε στο σχολείο και μαθαίνουμε γράμματα.

Two sets of handwriting practice lines. The top set is green and the bottom set is pink. Each set consists of a solid top line, a dashed middle line, and a solid bottom line. There are faint circular scribbles in the background of each set.



2. Λύνουμε το αίνιγμα. Διαβάζουμε το ποίημα της Θέτης Χορτιάτη και συμπληρώνουμε τα κενά, για να βρούμε τον τίτλο του ποιήματος.

.....

Με το δώρο του νουνού μου
ταξιδεύω με το νου μου,
πάει σαν πύραυλος, σαν πλοίο
κι είναι μόνο ένα

Στην Αμερική τα χάνω,
στρίβω το τιμόνι απάνω,
γκολ! κλοτσώ τον ήλιο τόπι,
προσγειώνομαι Ευρώπη.

Μια στη γη, μια στους πλανήτες,
μ' αστροναύτες ή με δύτες,
καύσιμα έχω φαντασία,
με μαγεύει η Ασία.

Φως και γέλια οι σελίδες
με σελιδοδείχτη αχτίδες,
το ταξίδι μεγαλείο
κι είναι μόνο ένα



3. Γράφουμε γιατί κρατάει το βιβλίο ανάποδα.

Three horizontal dotted lines for writing.

Άνθρωπος αγράμματος,
ξύλον απελέκητο! Λαϊκή Παροιμία

